



Joseph



Margareth

# Krachtige **m**

In Afrika heb ik veel mensen ontmoet die op een eenvoudige manier kracht uitstralen. Juist in de moeilijke omstandigheden waarin ze leven en hun medemens dienen. Ik stel graag een paar van deze mensen aan u voor.

## Houvast

Ontmoet Abraham, die zijn vrouw en vier kinderen begraven heeft. Hij had al met pensioen moeten zijn, maar is financieel genoodzaakt door te werken. Hij straalt berusting, wijsheid en krachtige liefde uit. Zijn houvast vindt hij in Psalm 127: als de Here het huis niet bouwt, heeft niets wat je doet zin. Hij denkt hierbij ook aan de huizen die hij voor zijn werk bouwt.

Dan is daar Velie, een stedenbouwkundige. Hij is liever in gehoorzaamheid aan God werkloos en zonder inko-

men, dan dat hij meedoet in de corrupte prijsafspraken bij de burgerlijke gemeente.

## Onzichtbare hand

Ernest is de manager van een kinderdagverblijf voor zeer kwetsbare kinderen. Als je in zo'n positie bent, ben je volgens hem geroepen om te dienen. Je maakt zoveel nare dingen mee dat je je steeds afvraagt wat het doel van je bestaan is.

De lasten drukken soms zo zwaar dat het je aan kracht ont-



Ernest



Abraham

# ensen

breekt om de taken op te pakken. Het besef dat er iemand is die op je wacht, iemand die je moet dienen, helpt om door te gaan. De Here leidt je en helpt je door een onzichtbare hand te reiken. Als je God zo toelaat, kom je verder.

## Verantwoordelijkheid

Dit is wat God van ons vraagt, ervaart Ernest. Jezelf zien als de hand of de voet van het lichaam van Christus. Wij zijn op aarde om veel mogelijk te maken. God werkt door ons heen.

Dit besef inspireert Ernest. Hij daagt ons daarmee uit ons af te vragen hoe wij ons vakgebied kunnen gebruiken. Dan voel je de verantwoordelijkheid mensen ermee te dienen.

Huisvrouw Margareth, ex-dorpskrimineel Jack, alleenstaande Jane en Joseph met een gruwelijk verleden, zijn andere krachtige mensen die ik heb ontmoet. Zij vertellen vroeger 'niemand' te zijn geweest. Toen de kerk met

hen Bijbelstudie deed, ontdekten zij hun (waardevolle) identiteit in God.

## Krachtstroom

Al deze mensen die ik mocht ontmoeten, weten dat ze niet alleen maar voor zichzelf geloven. Ze voelen zich geroepen ook anderen te dienen. Dit besef heeft een krachtstroom in hen losgemaakt. De gemeenschap heeft er baat bij. Hun ogen lachen als ze hierover vertellen. Ze kunnen zich niet optrekken aan geld, regels of maatschappelijke structuren, want die zijn er nauwelijks. Hun hoop is op God gericht.

Zij inspireren ons, omdat zij Gods Woord met elk deel van hun leven verbinden.

## André Jansen

predikant in Woerden