

Het Evangelie heeft sociale consequenties

“Woord en daad” is voor menig gemeentelid een bekend uitdrukking. Sommigen vinden het zelfs oubollig: een thema waar kerken zich vroeger mee bezighielden.

Toch is er momenteel wereldwijd grote hernieuwde belangstelling voor dit onderwerp. Met name de Bijbelse fundering voor de integratie van Woord en daad in de verkondiging van het evangelie. De Lausanne-beweging, het Micha Netwerk en The World Reformed Fellowship zijn drie voorbeelden van wereldwijde organisaties waar kerken en theologen zich op dit onderwerp verdiepen. Recent verschenen er diverse publicaties hierover, waaronder ook enkele met gedegen exegetische met grote consequenties voor de kerken.

Een van de genoemde organisaties stelt duidelijk dat gelovigen gehoorzaam aan de opdracht van God met twee handen moeten uitreiken naar alle mensen. Met de hand die hen roept hun zonden te belijden, te geloven en zo eeuwige verzoening met God door Christus te ontvangen. En met de hand die door daden van dankbaarheid en ontferming aan anderen de goedheid van het Koninkrijk van God in de naam van Christus laat zien. Christus heeft het voorbeeld gesteld. Door zijn voorbeeld dus na te volgen, tonen wij dat wij naar zijn beeld geschapen zijn en als gelovigen de eerste vruchten van Gods grote toekomst door de heilige Geest als waarborg van dit nieuwe schepping hebben ontvangen. De verkondiging van het evangelie heeft sociale consequenties wanneer wij mensen roepen om zich te bekeren en liefde te tonen op alle gebieden van het leven. Evenzo heeft onze sociale betrokkenheid evangelische consequenties wanneer wij getuigenis geven van de transformerende genade van Jezus Christus.

Als wij de wereld negeren overtreden wij de grote opdracht van God die ons stuurt om de wereld te dienen.

Sheryl Haw, directrice van het Micha netwerk, beschrijft Woord en daad als de twee vleugels een vliegtuig in de lucht houden. Het zorgt voor een gezond balans het kerk-zijn. Om dit spanningsveld in te zien kan ons verder op weg helpen om Christus' stralende bruid in een gebroken wereld te zijn.

Het zoeken naar een gezond uitgangspunt en benadering voor zo een gebalanceerde bediening van Woord en daad laat een aantal dualisme in onze denken zien. Nu is het ook wel zo dat wij niet te snel allerlei dualisme moeten aantonen. Het kan ons beperken in het stellen van prioriteiten of om onderscheidingen te maken.

Het is toch gezond ons ervan bewust te zijn. Het kan ons juist verder helpen.

In een gesprek met Sheryl Haw, trouwens boeiende vrouw om mee te praten over haar wereldwijde ervaring in crisisgebieden, vertelde ze over de **diverse dualisme** waar christenen last van hebben.

Geloven en leven. Mensen noemen zichzelf christenen, maar leven niet naar de betekenis ervan. Ze kunnen zelfs overtuigend over een geloof spreken, terwijl het niet uit een leven blijkt. Woord en en daad betekenen dat geloof een leven verweven zijn. Ook op woensdag is het leven 'eredienst'.

Kruis en leven. Gelovigen richten zich soms zo op het kruis van Christus dat ze vergeten op het leven van Christus te letten. Ze vragen niet: hoe heeft Jezus zijn geloof in zijn leven in het licht van het kruis toegepast? Wordt het goede nieuws over het nieuwe leven wanneer Jezus terugkomt ten kosten van de vraag wat een leven hier en nu inhoudt, verkondigd? Wat is Gods goede nieuws voor bijvoorbeeld de armen hier en nu? Er wordt vaak té veel over 'later' en niet over het leven 'nu' gesproken. Zij moeten verweven zijn met elkaar.

Geestelijk en wereldlijk. Materiële dingen worden van het geestelijk leven gescheiden. Psalm 24 zegt dat God Here over ALLES is. Jezus Christus is Heer en Verlosser over ALLES en iedereen. Wanneer mensen zo leven, hebben alle dingen een geestelijk-materiële verbintenis, zoals geld, bezittingen en gedachten.

Het Koninkrijk van God nu en later. De kerk heeft als doel het Koninkrijk van God in Jezus Christus vandaag te reflecteren. Wij zijn de geur van hoe het Koninkrijk van God zou moeten zijn. Dus, zouden mensen in de kerk iets van het Koninkrijk van God moeten zien. Het verandert ook de kijk van gelovigen op de wereld.

Publiek en privé. Vooral in Europa is het geloof tot achter de voordeur verdrongen of ingeperkt, hoe je het ook maar ziet. Dit is een privé kwestie geworden. Niet alleen Den Haag heeft ons dit wijsgemaakt. Om te overleven in een onkerkelijke maatschappij hebben vele christenen zich teruggetrokken tot in het kerkgebouw in de eredienst.

Dit, terwijl de kerk het instrument van God is om zijn evangelie van het nieuwe leven in Christus naar de wereld met Woord en daden te brengen.

Daarom heeft het Evangelie sociale gevolgen. Daarom heeft onze sociale betrokkenheid gevolgen voor het Evangelie wanneer gelovigen van de veranderende genade van Jezus Christus getuigen.

Wij zullen onszelf in dit licht moeten afvragen welke boodschap wij verkondigen?

A. Jansen, Woerden

Ons Kerkblad, CGK classis Utrecht classisblad

27 januari 2015